

VAKBEWEGING

ORGAAN VOOR VRYE MODERNE VAKBEWEGING IN NEDERLAND NUMMER VI

De kosten van het levensonderhoud zijn volgens de cijfers van het Amsterdamse Bureau met rond veertig procent gestegen. Het NVV mag voor Mussert geen loonsverhogingsactie voeren. Het NVV vertegenwoordigt geen arbeidersbelangen, maar nazi-belangen.

Woudenberg-Mussert hebben een grote propaganda-actie voor het NVV bevolen, waarbij oude bestuurders tezamen met NSB-ers de arbeiders moesten toespreken. Enkele bestuurders weigerden. Onthoudt de verraders, die het wel deden en de NSB by de arbeiders introduceerden!

DE TERREUR WERKT... VAKBONDSEIDERS GEARRESTEERD.

Zoals wy in vroegere nummers reeds hebben meegedeeld, weigeren de vakbonden in Twente om zich te laten gelykschakelen. Toen door de "reorganisatie" van het NVV, die Woudenberg-Mussert doorvoerden om de macht uit handen van de Hoofdbesturen geheel tot zich te trekken, de democratie in het NVV ook officieel werd vermoord, traden de besturen in de Twentse textielplaatsen af en de bezoldigden weigerden om de hen door Woudenberg aangewezen "leiders"-plaatsen te bezetten. In een tweetal vergaderingen hebben de bestuurders Woudenberg en zyn Duitsers flink de waarheid gezegd. Het gevolg was, dat de arbeiders by drommen de organisaties verlieten en de bestuurders ontslagen werden. De Duitse NSB-knechten vreesden, dat deze beweging om zich heen zou grijpen en zyn thans een terreur-actie begonnen. Woudenberg heeft thans de districtsbestuurders Kees van Es en Tabak (Textielarbeidersbond) en Visser (Metaalbewerkersbond) door de Duitsers laten arresteren. En de hoofdbesturen, arbeiders f zy blijven zitten. Zy laten uw dappere kameraden, die voor hun overtuiging de gevangenis over hebben, lafhartig in de steek. Zy bukken voor den vyand van het land, die ook de vyand van de arbeiderklasse is, H.v.d. Born en van der Hoven van de metaalbewerkersbond hebben sich reeds maanden geleden verzet en alle medewerking geweigerd - zy bevinden sich buiten de organisatie. Metaalbewerkers, dat waren de mannen, in wien gy terecht vertrouwen stelde. Zy gingen u voor en verlieten de bond, die zy groot gemaakt hadden. Gy doet beter hun te volgen, dan achter de kleine verrader landman aan te lopen!

Van Es, Tabak en Visser werden niet onverwachts gearresteerd. Zy wisten, wat zy riskeerden door hun verrat, doch zy konden hun overtuiging niet prygeven. Arbeiders, gy loopt minder risico dan uw dappere districtsbestuurders en dat is ook goed zo, want de besturen dienen voor te gaan, ook in het gevaar. Gy kunt zonder risico het NSB-NVV verlaten. Zult gy uw kameraden, die voor u in de gevangenis zitten, in de steek laten? Verlaat het NVV!

Es is gearresteerd.
De Nederlandse kranten krijgen elken week van de Duitsers op, waarover ze niet mogen schrijven en wat zy wel mochten schrijven. Uit de laatste krant vernemen wy, dat op 1 Mei bevolen werd: "Plaats zoveel mogelijk bloemen van den Führer tenidden van arbeiders en gebruik als tekst: "Weg der nationale solidariteit". Och, och, wat heeft by de arbeiders lief.

JODENJACHT IN HET N.V.V.

Hieronder volgt een brief van het NVV, die aan de "districts-leiders" gezonden is.

Myne Heren,

Het wordt nodig geoordeeld een overzicht te verkrygen van het aantal leden der vakorganisatie, dat van joodse bloede is.

In verband hiermede verzoek ik u dienaangaande by de afdelingen van uw district een onderzoek te doen instellen en my uiterlyk per einde Mei opgave te doen van het aantal joodse leden per afdeling, met vermelding van naam, voorletters en adres.

Inmiddels, hoogachtend,
Nederlands Verbond van Verenigingen,
De leider van de afdeling secretariaat, wg. Ter Schiphorst.

De jodenjacht in de vakbeweging is dus nu ook onder de leden begonnen. Eerst moesten de joodse bestuurders eruit, nu zyn de leden aan de beurt. De nazificering van het NVV gaat onverdroten voort en... de lafhartige zittenblyvers werken er aan mee.

Dat de NSB er voor zou zorgen, dat onze joodse kameraden uit het NVV verwyderd zouden worden, stond voor ons vast toen het NSB-tuig het NVV overnam. Zoals vanzelf spreekt, dat a l l e nationaalsocialistische maatregelen, die men uit Duitsland kent, in ons land doorgevoerd zullen worden, als het tuig er de tyd voor krygt. De democratie is uit het NVV reeds weg, de loonacties in algemeen verband zyn al verboden, de bureaux voor arbeidersrecht zyn in bureaux voor arbeiders- o n recht veranderd, de financiën zyn geconcentreerd in de zakken van de NSB-NVV-bestuurders, de "prestatie-lonen" komen ook nog, de loonvaststelling, "aan de deur" staat ons ook te wachten, de hoofdbesturen hebben al niets meer te vertellen en de arbeiders wordt door G. van Overloop in "Arbeid" de kop aufgepraat over de "volksgemeenschap" en "solidariteit van werkmens en werkgever". Daarmee bedoelen de heren echter niets anders dan de vrijwillige onderwerping van de arbeiders aan een van staatswege georganiseerde uitbuiting door het groote kapitalisme.

Dat niet alle bestuurders dat onmiddellyk beseften en er de zaak by neergooiden, zoals de katholieken en christelyken dreigden te doen (met volledig succes!) is een ernstige fout in hun inzicht. Dat zy de zaak er niet by neergooiden, toen ook voor het kleinste kind duidelyk werd hoe het NVV tot een NSB-instrument werd gemaakt, is erger dan een fout. Het is een onvergeeflyke misdad, die wy niet licht zullen vergeten. Het is medeplichtigheid aan arbeidshedrog. Veel meer zullen wy naar aanleiding van dit misdadlyke stuk, dat de "districtsleiders" ontvingen, niet zeggen. Alleen willen wy nog een opmerken, dat ook uit dit stuk blykt, dat de hoofdbesturen niets meer te vertellen hebben. Niet aan de hoofdbesturen wordt gevraagd hoeveel joodse leden zy hebben, doch aan de door Woudenberg-Kuiper aangewyzen districtsleiders.

Het zal ons benieuwen, hoeveel joden nog in het door hun doof-vyanden behoudene NVV gebleven zyn - nog meer echter zyn wy benieuwd naar de vraag, welke afdelingsbestuurders sich lenen tot het vuile werk van het aantrekken van de lip van de joodse leden!

Arbeiders, informeer eens, welke afdelingsbestuurders de namen van de joodse leden verbergen hebben. Indien mogelijk word in de vakbeweging verzoekt om de namen van de leden?

BESTJURDERSTAAK IS LYMSTOK ZYN.

Maar de arbeiders verlaten de organisaties.

Vóór de oorlog kondigden de nationaalsocialisten in Nederland zich aan als de beweging der jongeren. De frisse, jonge mensen, met daadkracht, durf en initiatief hoorden by hen thuis. Wie oud en afgeleefd was mocht het zoeken by de democratie, wie een gemakzuchtig mannetje op jaren was geworden mocht lid zyn van de moderne vakbeweging, maar de jongere generatie hoorde by de nationaalsocialisten, de kerels met fut waren lid van het Arbeidsfront.

De Nederlandse jongeren zyn daar voor het overgrote deel niet ingelopen, Zy namen kennis van de uit het Duits vertaalde programs en van de Duitse mooie-pakjes-naäpery der geuniformeerde benden en zy herkenden de hele nationaalsocialistische beweging als een Nederlandse voorpost van het Duitse oorlogs-fascisme, dat geen verjonging, maar de felst denkbare reactie over heel Europa tracht te brengen met de kracht der wapenen.

Het verdere verloop van zaken heeft bewezen, hoe juist dit inzicht was. Toen eenmaal de Duitsers hun inval in Nederland deden, ontpopten de Nederlandse nationaalsocialisten zich niet als Nederlanders, nationalisten en socialisten, maar als vuige handlangers van de overweldigers.

Tot deze vuile handlangerstaak behoort het, de Nederlandse vakbeweging te nazificeren, een taak, die Woudenberg, van Kampen en hun bentgenoten volgaarne op zich genomen hebben. Diegenen onder de oude vakbondsbestuurders, die nog altyd menen, dat zy op hun post moeten blyven, om van de vakbeweging te redden, wat ervan te redden is, vergissen zich deerlyk. Gelukt het hen inderdaad iets te redden, dan redden zy het instrument in de handen van Mussert en Seyss Inquart. De oude vakverenigingbestuurders hebben hun invloed in hun (vroeger-)eigen bond geheel verloren. Alleen de zetbazen van de Duitsers hebben nog iets te vertellen, en dan nog alleen zover als hun broodheren goeddunkt.

De oude vakverenigingbestuurders hebben over het gebruik der bondsbezittingen hoegenaamd geen zeggenschap meer en de nazi's spelen thans mooi weer met de bezittingen der arbeiders. Zy smyten met het geld voor de nazi-propaganda zozear, dat enkele weken geleden een groot pakket aandelen, waarin het geld der arbeiders was belegd, is verkocht tegen veel te lage prys, waardoor opnieuw kapitalen voor de arbeiders verloren zyn gegaan, alleen maar om Mussert-Woudenberg-van Kampen van de opbrengst de nodige nazi-propaganda te kunnen laten voeren. De nog aangebleven oude vakbondsbestuurders zyn over deze nieuwe diefstal ten koste van hun leden zelfs niet geraadpleegd (zy hebben immers over de bondscontributies ook niets meer te zeggen !) maar toch blyven zy zitten en doen alsof zy nog iets in te brengen hebben.

De jongeren.

En hier nu blykt, hoe de nazi's zich misrekend hebben, toen zy de jongeren poogden tot zich te trekken, door het mombakkes van " jonge, frisse jeugd " voor hun valse verraderstronie te zetten. De jongeren in de vakbeweging hebben de ware bedoelingen van de aanvang af herkend. De ene jeugdgroep na de andere zette haar werk stop.

In Amsterdam begon het met de jeugdgroepen van de kleermakers en de bakkers. De Plaatselyke Jeugdraad te Amsterdam besloot vervolgens geen centraal werk meer te organiseren. De jeugdgroep van de "Algemene" ontbond zichzelf, ondanks heftige pogingen van den bondsjeugdleider om dit te verydelen. Dit heeft zeer diepe indruk gemaakt op de nog overgebleven jeugdgroepen - fabrieksarbeiders en metaalbewerkeren, twee van de nog overgebleven jeugdgroepen, zetten hun werk stop. De gehele en officiële ontbinding van het jeugdwerk in Amsterdam - en in het gehele land - volgde. Alleen de typografen en de lithografen zetten hun vakstudie voort.

Het is duidelyk, dat de jeugd in de vakbeweging zich niet heeft laten beettomen. De vertegenwoordigers van de "jonge, frisse N.S.B." zien geen kans om de jeugd in een genazificeerde vakbeweging te houden, zelfs niet met behulp van op de glygaan geraakte en volkomen verblinde vakbondsbestuurders en bestuurdertjes, die het spoor zyn byster geraakt.

Het zyn trouwens niet alleen die jongeren, die de genazificeerde vakbeweging verlaten. Duizenden van de oudste en trouwste vakverenigingsmannen doen hetzelfde, maar het ledenverloop wordt nog wat tegengegaan, doordat men de cyfers geheim houdt. Indien de arbeiders wisten, hoevelen van hun bond reeds zyn weggegaan...! Maar de ene afdeling weet niet, hoe het in de andere gesteld is, de ene bond weet het niet van de andere.

Wy hebben reeds enkele cyfers gegeven. Bekend is by voorbeeld, dat de leden van de Metaalbewerkerenbond by duizenden zynweggelopen. De Bond in de Kledingindustrie heeft er van zyn 2400 leden - en die bond nam juist in ledental toe vroeger - nog duizend over. De afdeling Amsterdam van de Centrale Bond van Transportarbeiders telde by het begin van de Woudenberg-periode 5000 leden. Door de gedwongen fusie met de neutralen, de syndicalisten en het Arbeidsfront liep dat ledental op tot 6500. Maar daarvan zyn er op het ogenblik nog maar 4000 van over. Twee-en-een-half-duizend leden, alleen in Amsterdam!, bedankten voor de eer lid te zyn van een genazificeerde Centrale Bond!

De arbeiders hebben het ~~soor~~, wat men met hen voor heeft en zy bedanken met tienduizenden ervoor om hun contributiegeld en hun werkkraft beschikbaar te stellen voor de NSB en het Duitse belang. Tien-duizenden anderen bleven alleen nog maar uit sleur hangen.

Ook zyn er nog velen, die uit oude liefde niet goed afstand kunnen doen van hun oude vakbond, die zy hielpen opbouwen. Dezen vergeten echter, dat hun vakbond de oude vakbond niet meer is. De bevelen komen van de nazi's, de gelden moeten rechtstreeks worden afgedragen aan het nazi-NVV-bestuur, vele bestuurders zyn afgezet, anderen zyn door de nazi's benoemd, alles zonder de leden er in te kennen. Het is niet meer hun vakbond, maar een instelling tot nazificering van de Nederlandse arbeidersklasse - ook al vinden zy op het afdelingskantoor soms nog dezelfde afdelingsbestuurder, die er vroeger zat. Die mag alleen nog maar blyven zitten, omdat zyn oude, bekende gezicht, de leden de idee moet geven, dat alles nog hetzelfde gebleven is.

Arbeiders, helpt ons om de waarheid te verspreiden. Geeft dit blad door aan uw kameraden, behandel het zorgvuldig, opdat velen het kunnen lezen. Wy beschikken niet, zoals Woudenberg, over de bondscontributiës, wy kunnen geen pakken aandelen verkwanselen om er de propaganda mee te betalen.

Tè ver over de schreef.

Er zyn een paar momenten geweest in de ontwikkeling van de overheersing van het NVV door de nationaalsocialisten, waarin men de karakterfastheid van de oude bestuurders kon beoordelen. Een dier momenten, die voor a l l e bestuurders het uiterste tydstip had behoren te zyn om heen te gaan, was dat van de "reorganisatie" van het NVV, waarbij de macht uit handen van de hoofdbesturen werd gehaald en de democratie grondig werd vermoord. Het tweede moment was het ogenblik van de opdracht, die Woudenberg aan een aantal bestuurders gaf, om tezamen met een NSB-er op vergaderingen de arbeiders toe te spreken.

Enkele bestuurders hebben dat tenminste geweigerd. Op het bondskantoor werken onder de bevelen en de censuur van Mussert en Woudenberg is al erg, maar dáár bevindt men zich tenminste nog onder gelyken, samen met bestuurders, die zich in dezelfde vernederende omstandigheden bevinden. Doch naast een NSB-er op het podium voor de arbeiders treden, dat was voor deze enkelen toch tè erg. Zy weigerden. Anderen voldeden zonder morren en zy verdedigen hun optreden zelfs. Zy zeggen, dat zy niet anders gesproken hebben als vroeger. Alsof dat niet juist de felste veroordeling van hun optreden is ! Want zy hadden op dit moment, nu het NVV in handen van de NSB is juist anders moeten spreken. Wie nú, als vroeger, het NVV verdedigt, begaat bedrog. Deze lieden hebben nu toch wel alle kans op consideratie verspeeld ! Wie tezamen met een NSB-er op het podium komt, wie zichzelf tot klankbord van de NSB maakt, wie NSB-ers gelegenheid geeft om de arbeiders te bedriegen, komt nooit oftenimmer meer in ons gezelschap terug ! Met zulke verraders wensen wy niet meer in contact te komen. In "Arbeid" het orgaan van Woudenberg vinden wy hun namen in een verscholen hoekje, alsof men zich daar zelfs voor hun laagheid schaamt. Wy lezen daar, dat tezamen met de NSB-ers Woudenberg en van Kampen zyn opgetreden:

Klein (bouwarbeidersbond)
Sormani(transportarbeidersbond)
Duisterhof(opz. personeel)
Joustra(spoorwegpersoneel)
De Vries (fabrieksarbeiders)
Bakker (overheidspersoneel)

TWENTE HOUDT STAND !

Het NVV heeft in Twente een aantal vergaderingen uitgeschreven, waar een oude bestuurder tezamen met een NSB-er sprak. Veel reclame, muziek aanwezig, entree vry enz. enz. De Twentse arbeiders hebben de heren echter onder elkaar gelaten en zyn er niet heengegaan !

In Almelo waren aanwezig 42 man, in Hengelo 70 man en in Enschede 47 man.....en daarby is het muziekgezelschap, de politie, de kelners, de sprekers en de W.A. inbegrepen !

In Hengelo begon de vergadering drie kwartier te laat, omdat er by de aanvang slechts 18 bezoekers waren (onze luisterpost inbegrepen !) De NSB ztuurde een mannetje de Hengelse NSB-ers langs en zo kreeg men toen 70 man byeen....

De metaalbewerkersbond in Hengelo is zo goed als verdwenen. Deze bond telde een jaar geleden in deze plaats 1400 leden en daar zyn er thans nog geen 200 van over .

De baantjesjagende verrader.

Woudenberg kon onder de fatsoenlyke arbeiders in Enschede niemand vinden, die bereid was om "leider" van de bestuurdersbond te worden, nadat de leden van de BB waren weggegaan. En dus vond hy een zekere Piet Langendyk, die jarenlang met volharding en ellebogen een bezoldigde functie in party of vakbeweging heeft pogen te krygen. Aangezien dit streven zyn enige opvallende eigenschap was, kreeg hy zulk een functie niet. Toen ging hy "in de oppositie". Hy maakte een door de communisten georganiseerde reis naar Rusland en werd deswege door de SDAP geroyeerd. Daarna speelde hy een rol in de OSP. De verrader heeft reeds op 24 Februari by van Kampen naar de "leiders-betrekking" gesolliciteerd, en daarby heeft hy, zoals van Kampen aan zyn vrienden vertelt, geprobeerd om Kees van Es een hak te zetten. Dus is hy voor de nazi's geschikt.

De verrader Piet Langendyk bezoekt thans met zyn echtgenote alle byeenkomsten van de Hollandse of Duitse nazi's en doet zyn uiterste best om by die volksvyanden in het gevly te komen.

Dwangarbeiders voor Duitsland.

De Duitse overheid heeft aan de metaalfabrieken de opdracht gegeven om arbeiders uit de zg, mechanische bedryven naar Duitsland te sturen. Een groot aantal metaalbewerkers komt voor deze dwangarbeid in Duitse lewaperingsindustriën in aanmerking. Het zal wel overbodig zyn op te merken, dat dit in strijd is met de internationale regelen... De arbeiders kunnen zich "vrywillig" aanmelden. Wanneer de arbeiders weigeren om zich te laten deporteren, teneinde de oorlogsinstrumenten te maken, waarmee onze soldaten in Engeland en die van onze geallieerden getroffen moeten worden, te maken, dan zullen de Duitsers maatregelen treffen tegen de directies! De drang op de arbeiders moet dus van de directies uitgaan - de directies volgen ook hierby de methode om de woede van de bedrogenen af te leiden op anderen. Het loon voor de dwangarbeiders bedraagt 70 pfennig per uur. Aan de achtergebleven gezinnen wordt 24 uur loon per week uitbetaald. De arbeiders worden in barakken gehuisvest, waarvoor zy 2½ mark moeten betalen. Een warme maaltyd zullen zy voor 1,20 mark krygen. Avondmaal en ontbyyt zullen ongeveer hetzelfde per dag kosten, zodat alleen aan huisvesting en onderhoud meer dan 25 mark per week weggaat. Dat betekent, dat, na aftrek van de velerlei bedragen, die de arbeider in Duitsland van het loon afgetrokken worden; er ternaauwernd iets overschiet voor iets anders en dat moeder-de-vrouw er met 24 uur loon moet zien te komen.

Bedrog, bedrog, bedrog...

Waar men grypt, vindt men bedrog. In het blad van Woudenberg, dat door den renegaat G, van Overloop wordt geredigeerd, is een keukenrubriek, waarin deze week die lof van de taptmelk wordt gezongen. De nazi's weten natuurlyk al, dat het plan bestaat om de melk de volgende maand gahéél af te romen... Taptmelk is, óh, zo goed! Eigenlyk beter dan volle melk, want voor minder geld krygen wy dezelfde voedingswaarde, minus het vet natuurlyk, maar dat is niet erg. Wy lezen: "En één liter taptmelk, waarvoor wy nu slechts 8 cent betalen, vinden wy evenveel eiwit als in 2 ons vlees - en rekent u nu maar eens uit, hoeveel meer u daaraan zou betalen."

Dat is natuurlyk bedrog, want vlees kochten wy, toen wy het nog konden krygen, om iets by het middageten te hebben en melk kochten wy niet in de eerste plaats om het eiwit, doch om te drinken en vooral om het vet. Overigens: in acht cent ei zit méér eiwit dan in een liter taptmelk, maar die vergelyking maakt de nazi liever niet..! En verder lezen wy: "Vermindering van vet in ons voedsel mag dan niet prettig zyn - een gevaar voor onze gezondheid levert het niet op!!!!