

~~XXXXXXXXXX~~
DEJONG 496

...

...

...

...



AFSCHEID VAN PÉTRÉ W. DANTEL

Eenige kennisgeving van
de verloving van
PÉTRÉ W. DANTEL
en
G. J. D. GOUDRIAAN.
Geen attenties.
Halfweg. 24 April 1943.
Leiden.

LEIDSCH DAGBLAD VAN 22 APRIL 1943

L. TH. LEHMANN

AFSCHEID VAN
PÉTRÉ W. DANTEL

LEIDEN 25 APRIL 1943

VOOR G. J. D. GOUDRIAAN

Pétre Dantel kende nooit aardse bloei,
maar bij hen, die, half vreemden, bij het vuur
zaten om weer te scheiden, in een uur
dat de storm buiten door de beuken woei,

was zij ; hoe en hoelang weet niemand meer.
Maar toen zij ging, waren zij als ontwaakt
en wisten niet wat 't was dat hen geraakt
had, alleen dit : zij komt nooit weer.

Wie weet de weemoed van tot wie in droom
zij kwam, bij wie haar stille gang begon.
Die een woestijn ziet waar hij eens een stroom
zag, wat vindt hij boven de horizon ?

't versteende kantwerk van een kathedraal
of slechts een lege hemel, hard als staal ?

TOELICHTING

Op 22 April 1943 vermeldde een advertentie in het Leidsch Dagblad de verloving van Pétré W. Dantel en G. J. D. Goudriaan.

Hoewel niet als een verloving in eigenlijken zin bedoeld, werd zij door men wel als zoodanig opgevat. Daarom werd op 25 April d.a.v. een receptie georganiseerd voor eenige genoodigden in „De Beukenhof” te Oegstgeest. Met een willekeurig meisje, dat hij kort tevoren op straat ontmoette, verscheen G. J. D. Goudriaan en stelde haar voor als zijn verloofde Pétré Dantel.

Na een toast uitgebracht te hebben op zijn „verloofde” vertrokken zij weer. Kort daarop keerde hij alleen terug, met de mededeeling, dat de verloving hem niet beviel en deelde mede, bij gebrek aan een werkelijke verloofde, met zijn werk verloofd te zijn, daar zijn eerste bundel gedichten was verschenen. In den naam van dezen bundel „De Wenteltrap” was nl. de naam „Pétré W. Dantel” verwerkt.

Daarop volgde een toast op de inspiratrice van den bundel, Georgine Izaks.

Naar aanleiding van deze gebeurtenis schreef L. Th. Lehmann vorenstaand gedicht.

Deze uitgave werd gezet
uit de letter Romulus van J. van Krimpen en gedrukt
op de persen van A. W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden
in 17 exemplaren voor :

- No. I. A. G. G. IZAKS
- II. L. TH. LEHMANN
- III. G. J. D. GOUDRIAAN
- IV. A. J. LEHMANN-WIJCHERS
- V. W. GOUDRIAAN-LE POOLE
- VI. G. G. TH. IZAKS en W. IZAKS-VAN NORDEN
- VII. S. G. VAN LOOY
- VIII. PROF. MR. P. N. VAN EYCK
- IX. C. J. VAN DEN HEUVEL
- X. W. E. BOSCH
- XI. MR. J. H. SMEETS
- XII. DR. G. VERDOES KLEYN
- XIII. MR. W. J. M. ALVARES CORREA
- XIV. M. A. KRANTZ en JHR. J. M. VAN RYCKEVORSEL
- XV. TH. VAN BAAREN en G. PAPE
- XVI. R. F. VAN EYCK
- XVII. F. G. P. C. GOUDRIAAN

No.

A E







...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...