

de Jong 597

NIEUW GEUZENLIEDBOEK



UITGEGEVEN IN DE MAAND MEI A.D. 1941,
NA EEN JAAR DUITSCHE ONDERDRUKKING.

597



AAN DEN LEZER.

Ruim drie en een halve eeuw is het geleden, dat ons vaderland zuchtte onder den druk van een overweldiger, die op alle mogelijke manieren een z.g. nieuwe orde trachtte in te voeren.

Een nieuwe orde, waarin de aloude Nederlandsche vrijheid van denken en godsdienst om hals gebracht werd, rechten en privilegiën vertrappt, geld en goed geroofd en 's lands burgers gedood werden.

Maar het volk bleef leven, leefde krachtiger en zelfbewuster onder den toenemenden druk!

Bewijzen van dit leven waren o.a. de geuzenliederen, die van dit leed zongen, die de onderdrukkers hekelden, bespotten of vervloekten, hun bedriegelijke leuzen op de kaak stelden en de landgenooten opwekten tot geduld, moed en strijd „voor Gods Woorden lants rechten, met een verbonden schilt!”

Nadat deze liederen eerst op losse blaadjes verspreid waren, verschenen ze al spoedig in bundels, de Geuzenliedboeken. Deze werden door eenige Duitsche literatuurgeleerden in de vorige eeuw zeer gewaardeerd en deels opnieuw uitgegeven.

Ook thans heeft de onderdrukking van ons volk een natuurlijke reactie gevonden in talloze liederen, die soms onbeholpen zijn, soms geestig, soms hartstochtelijk, maar altijd levend, zooals het hart van Holland levend is, protesteerend tegen knechting en uitplundering, tegen mishandeling en opsluiting van de besten onder ons door troepen gedresseerde rabauwen, tegen het verraad van lieden, die hun recht op den naam van Nederlander hebben prijsgegeven voor een schotel linzenmoes, uit domheid of baloorigheid.

Wij hebben enkele dezer in omloop zijnde liederen verzameld, zoodat iedere Nederlander thans, en ook later, als Europa haar belagers afgeschud en gestraft zal hebben, er kennis van zal kunnen nemen. En wie dat doet zal getroost en bemoedigd, ervaren, dat het volk van nu hetzelfde is als van drie en een halve eeuw terug, nooit versagend, levend, verdraagzaam en groot in een hartstochtelijk verlangen naar vrijheid en recht.

Wij vertrouwen, dat men van Duitsche zijde voor deze liederen, waarvan de makers helaas onbekend zijn, evenveel belangstelling en waardeering zal hebben als voor de Geuzenliederen van ruim drie honderd en vijftig jaar geleden.

DE VERZAMELAARS.

Kort gebed.

Verlos ons, Heer, van deze pestilentie,
dit kwaad doet al te zeer,
en breng ons volk in het geweer
voor vrijheid van religie en consiëntie.

ZIJ ZULLEN HET NIET HEBBEN.

Wijze bekend.

Zij zullen het niet hebben
ons oude Nederland.
Het blijft, al is 't verslagen,
geborgten in Gods hand.
Zij zullen het niet hebben
de machten van den tijd,
al is ons goede Holland
zijn recht en vrijheid kwijt.

Zij zullen het niet hebben
ons oude Nederland,
al hebben zij misdadig
heel Rotterdam verbrand,
al hebben zij in Zeeland
de lange Jan vernield,
nooit wordt ons oude Neerland
door Hitlers geest beziel.

De Duitschers hebben Holland
door overmacht geveld
en trachten het te knechten
met leugen en geweld.
Zij zullen het niet winnen
voor Hitlers Derde Rijk.
Wij houden onze liefde
voor 't eigen Koninkrijk.

Zij zullen ons niet hebben,
al worden wij geknecht.
Wij blijven toch getuigen
voor vrijheid en voor recht.
Geen Antisemitisme
wordt hier geaccepteerd,
al wordt het door Seyss Inquart
bij ons gïmporteerd.

Met al haar schoone woorden,
met al haar stom Hou-zee,
zij zal ons toch niet hebben,
de valsche N.S.B.

Al tracht zij ons te winnen
voor Hilters volk en staat,
het zal haar niet gelukken:
wij kennen haar verraad.

Zij zullen ons niet hebben
zoo lang Oranje leeft,
zoo lang aan Wilhelmina
een volk zijn liefde geeft,
zoo lang de jeugd blijft zingen
het oude Oranjelied,
zoo lang krijgt Adolf Hitler
ons oude Holland niet.

Nieuw Nederland.

Wanneer Erasmus en Calvijn
verraden en vergeten zijn,
Als Vader Willems groote strijd
vergeefs blijkt en de liberteyt,
de schoonste roem van dit gewest
geruild zal worden voor de pest
van rassen dwang en slavernij,
dan is Nieuw-Nederland nabij.

WINKELMANLIED.

Wijze : Transvaalsch volkslied.

Kent gij den man vol heldenmoed,
Die in benarden tijd,
Aan 't hoofd der troepen goed en bloed
Der vrijheid had gewijd?
Komt broeders, brengt eerbiedig hulde
Hem, die bij 't helsche plan,
Getrouw zijn plicht en last vervulde:
Die man was Winkelman.
Deez' kloeke man, deez' kloeke man,
Deez' kloeke man was Winkelman.

Kent gij den man, die onvervaard,
Toen ons 't geweld versloeg,
En alles viel voor 't moordend zwaard,
De zwaarste lasten droeg?
Die, om verslaving te voorkomen,
Heeft onder 's vijands ban
De leiding van zijn volk genomen?
Die man was Winkelman.
Deez' stoere man, deez' stoere man,
Deez' stoere man was Winkelman.

Kent gij den man, die vroom van zin
Voor 't heil van Neerland streed,
En tegen Hitlers leugens in
De waarheid gelden deed?
Hiervoor moest hij de vrijheid derven,
En werd gevangen man,
Toch zal de waarheid nimmer sterven,
Schoon hij niet spreken kan.
Eer, Neerland, dan, deez' eedlen man;
Gedenk zijn naam : 't is WINKELMAN..

DER KERKEN KLAGE.

In November 1940 protesteerden verschillende kerken tegen het toen uitgevaardigde decreet, dat benoeming en bevordering van ambtenaren van Joodschen bloede verbood. De Gereformeerde Kerken waren echter niet tot kanselafkondiging overgegaan, o.a., volgens Dr. H. H. Kuyper in „De Heraut”, wegens de gevaarlijke gevolgen voor hen, die dit protest zouden afkondigen. De Duitsche overheerschers betuigden met dit standpunt hun ingenomenheid.

Ontwaak, o Christus' Kerk!
Laat liefd' in u weer leven!
Of is u 't volksvreemd werk,
Is u het christenmerk
Wel om het even?
Zijn er in Hem ooit rassen?
Was Hij niet zelf een Jood?
Vreest gij soms 't Pruisisch bassen,
Hun plumpe laarsenpassen,
Schrijdend ten dood?
Die in Uw naam voorgaan,
O schande, Uw dienaren,
Zie 'k wankelmoedig staan,
Nu vrees hen doet zich aan
Hun zijde scharen.
Is dat de zoon van Kuyper,
De leider van zijn volk?
Geeft hij nu als een kruiper
Tusschen spion en gluiper,
Joden den dolk?

Wat geldt beginsel nog?
„De vaad'ren bouwden scholen!”
Wie, die nog langer poch' ?
Om 't baantje doet men tóch
Wat wordt bevolen.

En tachtig jaren strijden
Wordt door dit laf geslacht,
Nu aetichrist en heiden
Dreigen met kruis en lijden,
Niet meer geacht.

Het volk vergeet zijn eer,
De kerk, wat Christus leerde.
En die dit schrijft, o Heer,
Zit diep beschaamd hier neer —
Och, of gij 't keerde.

Laat liefd' in u weer leven,
Wordt wakker, Christus' Kerk!
Volg 't wøord, dat Hij wou geven,
Schut uwen broeder 't leven
In liefde sterk.

Duitschland.

Dit land, waar men de vrijheid steelt,
waar d' één den andren dwaas beveelt,
die d' edelsten van zijn geslacht
verjaagd heeft of om hals gebracht,
den mensch maakt tot kanonnenvoer,
noemt vrijheid „Quatsch” en slavernij „Kultur”.

WINTER IN HOLLANDS TUIN.

De laatste appel viel in 't gras,
geen vrucht zit in de kale kruin,
die eens vol blad en bloesem was
— de winter kwam in Hollands tuin.

Winter, die in den zwartsten nacht,
de mooiste bongerd overviel,
waar bloesemgeur en zware dracht
van fruit, aan mensch en dier geviel.

Sinds zingt geen vroege vogel meer
in 't prille hout zijn luide lied,
geen vlinder zoekt de kerseleer,
geen knaap zoekt met zijn lief het riet,

waar elke schemer langs de sloot
de wind een nieuw verhaal begon
— nu heerscht in Hollands tuin de dood,
— nu wacht heel Holland op de zon!

Dan steekt een nieuwe oranjegloed
het vuur in dor hout en bederf,
dan wordt de oude tuin weer goed
en keert de landman tot zijn erf.

En in den allerhoogsten boom
zingt dan de merel 't zelfde lied
als wij nu hooren in den droom,
en wat nu pijn doet is er niet

en wat nu heerscht is dan voorbij!
Een zuivre wind waait van het duin!
Dan is ons oude Holland vrij!
Dan is het zomer in den tuin.

H. J. ...

„HITLER, ZOOALS HIJ IN WERKELIJKHEID IS”.

In het najaar van 1940 werd den Nederlanders een boekje toegestuurd, waarin de Duitse Führer in allerlei sentimenteele situaties en kwasi-heroische standen was afgebeeld. De meeste Nederlanders hebben dit inderdaad zeer onsmakelijk geschriftje per keerende post aan Seyss Inquart teruggezonden.

Kreeg u dat blauwe boekje
Van Hitler, den tyran?
Nu, er is niet veel an.
En hoe gauw gaat om 't hoekje
Die Führer, voorheen verver,
Nu volksverderver.

Zou dat ons 't harte roeren:
„Hitler als kind en man”?
Ah bah, ik walg er van,
Zulk nutloos ouwe-hoeren
Van Hitler, voorheen verver,
Nu volksverderver.

Want wie viel op een morgen
Het vreedzaam Holland in,
Had niets dan kwaad in 't zin,
Bracht ons ellend' en zorgen?
't Is Hitler, eertijds verver,
Nu volksverderver.

En 't Neerlandsch bloed moest vloeien
Mèt dat van landgenoot;
En duizenden gedood
Moesten zijn naam doen groeien.
O, Hitler, eertijds verver,
Nu volksverderver.

De burgers deed hij lijden
In 't vredig Rotterdam.
Wie ging met bom en vlam
Die weerloozen bestrijden?
't Is Hitler, eertijds verver,
Nu volksverderver.

Wie stuurt ons Duitsche hoeren,
Een bandjen om den arm,
Maar ónder 'n zieke darm
(En Holland moet ze voeren)?
't Is Hitler, eertijds verver,
Nu volksverderver.

Er woonden eeuwen Joden
In 't vrije Nederland.
Wie drukt hen nu aan kant,
Brengt hen in duizend nooden?
't Is Hitler, eertijds verver,
Nu volksverderver.

Wie zond zijn groene honden
Te lekken schuldloos bloed,
Heeft met zijn moordgebroed
Ons Amsterdam geschonden?
't Is Hitler, eertijds verver,
Nu volksverderver.

Arbeiders wil hij dwingen,
Stelt werkloosheid ter zij
Door Duitsche slavernij,
Doet hong'ren, die niet gingen.
Dat 's Hitler, voorheen verver,
Nu volksverderver.

Wie roofde vleesch en koren
En nam ons geld en goed?
Wie plaagt met cel en boet'
Die zijn woord niet wil hooren?
't Is Hitler, voorheen verver,
Nu volksverderver.

Wilt gij de waarheid weten?
Hitler, zooals hij is?
't Bedrog, o Sijs, is mis.
Neerland zal niet vergeten,
Dat Hitler, eertijds verver,
Is volksverderver.

Duitsche trouw.

Geen kwader trouw dan Duitsche trouw,
geen grooter schand dan Duitsche eer,
wie op het woord van Hunnen bouw'
bouwt op het zand en stort terneer!

Wijze: TOEN ONZE MOP EEN MOPJE WAS.....

Toen Mussert nog een musje was
Was hij nog heel gedwee,
Maar toen de Ad'laar binnen kwam
Riep hij luidkeels: Hou Zee!
Refr.: Hou zee, hou zee, hou zee, hou zee,
Riep hij luidkeels: hou zee.
Maar o, hoe zal dat weldra zijn?
O jé, o jéminé.

De mus kreeg praatjes, werd brutaal,
Maar 't bleef bij veel geschreeuw.
En door dat mooie zwarte hemd,
Leek hij precies een spreeuw.
Refr.: Hou zee, hou zee, hou zee, hou zee,
Leek hij precies een spreeuw.
Maar o, hoe zal dat weldra zijn?
O jé, o jéminé.

Zijn vriend de bruine Adelaar,
Dacht: „Ga gerust je gang,
Maak jij het soms wat al te bar,
Dan krijg ik je wel bang.”
Refr.: Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil, Sieg Heil
Dan krijg ik je wel bang,
En bang, dat zal hij weldra zijn,
Dat duurt heusch niet meer lang.

En als de Ad'laar vluchten moet,
Waar blijft de zwarte spreeuw?
Wel, in de klauwen of den bek
Der Nederlandsche Leeuw.
Refr.: O nee, o jé, o jéminé,
Waar blijft dat trotsch houzee?
Dat wordt gesmoord in klauw of bek
Der Nederlandsche Leeuw.

DE HINKENDE LEUGEN.

Naar men weet, is een zekere
Oostenrijker, die zijn vaderland
overgeleverd heeft aan een op-
standige, den Europeeschen vrede
in gevaar brengende horde, als
dank daarvoor tot rijkbezoldigd
bestuurder van een bezet gebied
aangesteld.

Welk een rare sijs beheert er
Thans ons Holland en regeert er
Met decreetjes, potentatjes,
Leugenachtige tractaatjes,
Proclamaties, zwart op wit,
Waar geen zinnig woord in zit,
Valsche klankjes in de lucht,
Lastertong en kwaad gerucht,
Waarmee hij de waarheid tart —
Ach, wat bromt dit hol vat hard.

Wil die sijs met Weenske veeren
Ons de Duitsche mores leeren?
Holland heeft dat niet van doen,
Holland past voor Duitsch fatsoen.
Kwinkeleert die sijs soms Dietsch,
Hij maakt Hollands volk niet diets,
't Wil niet van die fratsen weten.
Pikt de sijs het puikste eten
Uit het vaderlandsche hok —
Jaag hem 't hok uit met een stok!

Laat de sijs zijn drekjes vallen
Op uw muren, op uw wallen,
En beticht hij fluks den Brit,
't Volk weet, waar de waarheid zit.
Holland heeft al veel verdragen
Van Spanjool en van Fransoos;
Hollands breintje werd zoo loos,
Kan ook tegen Duitsche slagen.
Duitsch bedrog is ongemeen,
Maar wij zien er dwars doorheen.

Holland, Holland, houd u wakker,
Leen het oor niet aan dien rakker
Van den boozen Duitschen schout,
Die u in zijn kerker houdt.
Slaat men u met ruwe handen,
Holland, Holland, toon uw tanden!
Kwelt men u met slinksche streken,
Holland, blijf toch onbezweken!
Vierendeelt men Hollands hart,
Holland, hak dien sijs in kwart.

A r i s c h .

Een groote laars, een plumpe voet,
een barsche mond, een hand met bloed,
een leugentong, een huid van eelt,
een worm, wanneer er één beveelt,
een vechtmachien, dat Arisch is,
da's 't ras waar Deutschland trotsch op is!

DE POORT.

Voor ik de stad intrek bedreigt de poort
mijn weg, met dubbeltorens en kanteelen.
Als jongen kwam ik aan de singels spelen,
waar kind'ren stoeiden als ik, zoo ongestoord.

Maar eens stonden hier burchten en kasteelen
in 't vuur, waarvan de aanval werd gesmoord.
Ik heb 't verhaal op school te goed gehoord,
dan dat mij 't heden niets zou kunnen schelen.

Wie eenmaal voor de vrijheid heeft gestreden,
haar baat geproefd, vergeeft het nageslacht
de overgave aan den dwingland niet, .

Maar is opnieuw ten aanval uitgereden,
onder de poort, over de singelgracht,
met in zijn hart het jongste geuzenlied.

Nocturne.

't Is nieuwe maan, boven de horizonnen
bliksemt hel licht, er hangen groote zonnen
om Amsterdam, — de aanval is begonnen!
Dit is het feest der weergalooze R.A.F.-fen
en de kanonnen die beneden paffen
zijn hondjes die de maan aanblaffen.

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people aged 75 and over has increased from 4.5 million to 6.5 million (Office for National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the UK Government has set out a strategy for the 21st century (Department of Health 1999). The strategy is based on the principle of 'active ageing', which is defined as 'the process of optimising opportunities for health, participation in society, and security in old age' (Department of Health 1999, p. 1).

The strategy is based on three pillars: health, participation and security. The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment. The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment.

The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment. The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment.

The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment. The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment.

The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment. The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment.

The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment. The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment.

The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment. The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment.

The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment. The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment.

The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment. The Department of Health has set out a number of objectives for each pillar, and has identified a number of key areas for action. The key areas for action are: health, participation, security, and the environment.