

759 de Jong









ONBEKENDE SOLDAAT



JAN SLEEBOOM

40436

NOV 22 1952
LIBRARY
SERIALS



Wij weten niet wie of je was,
je bent ons niet bekend;
men vond je in het struikgewas
en heeft je niet herkend.

Wij weten niet je laatste woord:
een kreet tot God, den Heer?
of, was j'al vóór dien tijd vermoord
en kon je dat niet meer?

Was je een dichter of een boer,
een venter van de straat?
Dood lag niet lang nog op de loer . .
jij stierf door een granaat.

De stramme tred van 't peleton,
een kruisje zonder naam
en dof de dreun van een kanon;
nu bloeit daar een cycлаam -

Nu lig je in een lange rij
met menig kameraad,
ze stierven allemaal als jij:
als Nederlandsch soldaat

Zacht valt het bruine najaarsblad
op laten bloemenrand;
Natuur bedekt met gouden schat
der Namenloozen land

GREBBE - 1940.





COLOPHON

Onbekende Soldaat, een gedicht van Jan Sleeboom
met vignetten van den schrijver, werd gezet
uit de Grotius en in het geheim gedrukt
op Oud-Hollandsch Pannekoek, als
eerste Erechtheion-uitgave in
den winter van 1944-1945.



De oplage bestaat uit 225 exemplaren
genummerd van 1-200 en van I-XXV.

Deze laatste 25 exemplaren zijn
niet in den handel.

No. 50.

